



תוצרת אשכול לתת זה לקבל

לחיות באשכול זה להיות חלק מזהות חקלאית ענפה מרבדים של שטחי גידול וחממות עם ריח אדמה.

מיזם ההתנדבות תוצרת אשכול משלב את נדיבותם של חקלאים אשר תורמים תוצרת חקלאית ומתנדבים אשר אורזים ומחלקים את התוצרת ובכך משפיעים ומעניקים לקהילה. לב ליבו של המיזם, הוא אמנות החיבורים בין תוצרת חקלאית לבין מי שזקוק לה, אך מסיבות שונות ידו אינה משגת.

תוצרת אשכול מגייסים תרומות מחקלאים, אשר נרתמים בשמחה ובאהבה, ומפעילים בעזרת מתנדבים מערך שינוע הכולל איסוף מהחקלאים, אריזה וחלוקה לבתים.

אחת לשבועיים בימי רביעי אייל כהן ודניאל מאיר מגייסים את התוצרת החקלאית ומעבירים אותה לאריזה. עינת שלם כהן ואסף מנצור מרכזים את המתנדבים לארגון של התוצרת, אריזה וחלוקתה. לעתים מגיעים המתנדבים יחד עם ילדיהם, אשר נרתמים ועוזרים גם הם באריזה- כך גם מקבלים הילדים שיעור בנתינה, הלכה למעשה.

המתנדבים שלנו דואגים לערוך התאמה לסלי הירקות והפירות כך שבראש השנה יימצא רימון בסל, בפסח- חסה וכך נעשה בשאר החגים והמועדים.

כך מגיעים להם סלי ירקות ופירות ליעדם הנכסף וכך בונים קהילה חזקה ומקיימת.

לעתים אנחנו מתחברים לסיטואציה דרך המקום האישי הנוגע, כאשר אנו עדים לסיטואציה בה קשיש אשר משפחתו אינה מתגוררת בסמוך אליו, ילדיו כבדרך הטבע פרסו כנפיים ועול המציאות היומיומית הולך והופך לקשה יותר, תוצרת אשכול הוא מיזם אשר עונה בדיוק לצרכיו. פיזית הוא אינו יכול לערוך קניות ובטח שלא לשאת אותן בכך אנו פותרים עבורו את נושא זה בעזרת לוגיסטיקה פשוטה, ירקות ופירות זה מוצר צריכה בסיסי. אנו קושרים את מוצר הצריכה הבסיסי הזה גם לתשומת לב בסיסית אשר אנו מעניקים לחברים אשר כל כך מעריכים את המיזם ומחזירים לנו בברכה טובה, חיוך והכרת תודה.

אדוה שביט, עו"סית המלווה את "תוצרת אשכול". אדוה שביט מעידה כי "לעשות את מלאכת החיבור, להכיר את החקלאים אשר שמחים לתרום ולצפות במערך ההתנדבות זה מדהים, פשוט מחמם את הלב".

